

ISLAM

voor
niet-moslims

IK WIL MOSLIM WORDEN

Hoe moet dat?

een korte beschrijving van
de getuigenis van de Islam

samenstelling
Ahmad van der Pool

EBOOK V1.1

2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

De getuigenis van de Islam

Als je moslim wil worden, hoef je enkel de getuigenis van de Islam uit te spreken. Deze getuigenis wordt uitgesproken in het Arabisch en vervolgens in je eigen taal als je geen Arabisch kent.

Deze getuigenis luidt als volgt:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

“Ash-hadoe an laa ilaaha illallaah,

wa ash-hadoe anna Mohammadan Rasoeloellaah.”

Ik getuig dat er geen god is (die het recht heeft aanbeden te worden) behalve Allah, en ik getuig dat Mohammed de Boodschapper van Allah is.

De getuigenis van een Christen

Als je hiervoor **een christen** was, is het **aan te bevelen** nog een korte getuigenis toe te voegen:

وَأَشْهَدُ أَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ

“Wa ash-hadoe anna lesaa abdoellaahi wa rasoeloeh”

**En ik getuig dat Jezus de dienaar van Allah
en Zijn boodschapper is.**

Dit is omdat de Christenen als geloofsgemeenschap het dichtst bij de Islam staan. Zij erkennen namelijk alle profeten vóór de Profeet Mohammed – vrede zij met hem, en geloven ook in Jezus in tegenstelling tot de Joden, Hindoes, Boeddhisten en aanhangers van andere geloven.

De moslims en de christenen verschillen over de status van Jezus:

De moslims geloven dat hij een **edele en grote Boodschapper en Denaar van Allah** was, een geliefde

profeet die uitnodigde naar het aanbidden van Allah alleen.

En dat hij een grote profeet heeft aangekondigd die na hem zal komen, en waarmee de opvolging van profeten ten einde zal komen. Dit is de Profeet Mohammed – vrede zij met hem.

De christenen geloven echter dat Jezus de zoon van God – Allah – is, of God zelf, of een deel van de trinitas, de heilige drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Hiermee hebben zij hem boven zijn status van edele boodschapper en dienaar verheven, en aanbidden zij hem naast Allah, de Schepper, terwijl de moslims niemand aanbidden behalve de Heer van Jezus en zijn Schepper, Allah. De moslims vragen alleen Allah in alleen de Naam van Allah en niet in de naam van één van Zijn schepselen.

De betekenis van getuigenis van de Islam

De getuigenis van de Islam die je gaat afleggen, bestaat eigenlijk uit **twee getuigenissen**:

De eerste getuigenis:

“Er is geen god die het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah”

De eerste getuigenis is de getuigenis van tawhied – de verééniging – van Allah, door te getuigen dat er geen ware god is die het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah.

Dit betekent dat je overtuigd bent dat Allah bestaat, dat Hij de enige Almachtige en Alwetende Schepper is, en dat Hij de Voorziener is die gaat over alle zaken. Hij heeft geen gelijken in Zijn Schone Namen en Volmaakte Eigenschappen, en geen partners in zijn werken en daden.

Dit betekent dat je gelooft dat Hij geen deelgenoten heeft in Zijn aanbidding en verering.

Deze eerste getuigenis bestaat uit **twee delen: een ontkenning en een bevestiging:**

- **Ontkenning:** Er is niets dat het recht heeft aanbeden te worden
- **Bevestiging:** Behalve Allah

Dit betekent dat je ervan overtuigd bent dat alles dat aanbeden wordt, geen recht heeft op deze aanbidding, behalve Allah alleen. En dat de aanbidding van een ander dan Allah ongeloof is en onrecht naar de Schepper.

Deze getuigenis is de **religie van alle boodschappers en profeten**, zoals: Noah, Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed. Zij nodigden allen uit tot de **aanbidding van Allah, alleen zonder deelgenoten.**

Wie de Thora, de Bijbel en de Koran naast elkaar legt, zal tot geen andere conclusie kunnen komen.

De tweede getuigenis:

“Mohammed is de Boodschapper van Allah”

De tweede getuigenis is de getuigenis dat je ervan overtuigd bent dat Mohammed **de Boodschapper van Allah is en Zijn laatste profeet**, gezonden naar de mensheid als brenger van blijde tijdingen en waarschuwer voor de Laatste Dag, en een mens geschapen door Allah en Zijn dienaar.

Dit betekent dat je **gelooft** in dat waar hij mee gekomen is, hem **volgt en gehoorzaamt** in zijn aanwijzingen en verordeningen, **laat** wat hij verboden heeft en heeft afgekeurd, en dat je de religie slechts in de praktijk brengt **zoals hij deze ons onderwezen** heeft.

Dit betekent ook dat je gelooft in zijn **wonderen** en **uitspraken** over ongeziene zaken in het verleden en in de toekomst.

Dit betekent ook dat je meer **van hem houdt** dan van wie dan ook, hem in **zijn voetstappen volgt** en gelooft dat zijn leiding de **beste leiding** is.

Dit betekent **NIET** dat je hem aanbidt, of aanroept in je smeekbeden. Je komt dichterbij Allah via het **volgen van zijn weg**, **NIET** door het aanroepen van de Profeet zelf.

De moslim roept niemand aan **behalve Allah**, de Almachtige over alle zaken. Zijn God is één!

Het uitspreken van de getuigenis

Wie de getuigenis van de Islam **uitspreekt** met **oprechtheid, overtuiging, overgave, liefde, waarachtigheid en kennis van haar betekenis**, is bij deze moslim geworden en een deel van de moslimgemeenschap. De moslims zijn nu zijn of haar **broeders en zusters** in de Islam.

Je kunt ervoor kiezen deze getuigenis uit te spreken in het **bijzijn van enkele moslims** of een **moskee** binnenstappen. De moslims zullen jou hartelijk **verwelkomen** en jou in hun harten sluiten.

Sommige moskeeën of Islamitische stichtingen zullen een **getuigschrift** voor je kunnen opstellen dat bewijst

dat je moslim bent. Dit kan van pas komen bij een eventueel huwelijk met een moslimpartner of het verrichten van de bedevaart naar Mekka in de toekomst.

De gunst van de getuigenis van de Islam

De profeet Mohammed – vrede zij met hem – heeft gezegd:

“Wie getuigt dat er geen god is die het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah, Hij alleen zonder deelgenoten; dat Mohammed Zijn Dienaar en Boodschapper is; dat Jezus Zijn Dienaar en Boodschapper is, en Zijn Woord dat Hij wierp naar Maria, en een ziel afkomstig van Hem; dat de Hemel waarlijk bestaat en dat de Hel waarlijk bestaat; Allah zal hem de Hemel binnen doen treden naar gelang zijn daden (of: ondanks zijn daden).” (*Sahieh al-Boekhaarie*)

En in een andere bewoording:

“... Allah zal hem laten binnentreden door welke van de 8 poorten van de Hemel hij ook wil.” (*Sahieh Moeslim*)

En in een andere overlevering:

“Wie getuigt dat er geen god is die het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah, en dat Mohammed Zijn Boodschapper is, Allah heeft voor hem de Hel verboden.” (*Sahieh Moeslim*)

Welkom in de Islam!

الحمد لله رب العلمين

Alle lof is aan Allah, de Heer der Werelden

Vragen & opmerkingen:
ahmad.vd.pool@gmail.com